

VERSCHIJNT WEKELIJKS

Bobo

NR. 30 - 22-28 JULI 1972
losse nummers 70 ct.

deze week
EXTRA
dieren uit de
dierentuin



Vier autobanden zijn er nog in de tekening verstopt. Zoek je ze even?

„Hallo,” roept Bobo lachend,
van uit zijn grote autoband.
„Ik ben aan het schommelen, zie je dat?”
Bobo past goed op, want anders valt hij
in het zand!

voorleesblad voor peuters en kleuters



Bobo

Krabbel

Boemsi

Mama

Papa

Oma

Tsjoek- Tsjoek

Bobo Konijn en zijn



1. Mama Konijn heeft aan Bobo gevraagd of hij even voor haar naar de groenteman wil gaan. Dat doet Bobo natuurlijk wel. Krabbel gaat mee. Ze wil graag de mand dragen. Weet jij waarom? Ze vindt het leuk om met de mand te zwaaien als ze loopt. Zie je Krabbel en Bobo lopen en zie je hoe Krabbel zwaait?



2. Als ze bij de groenteman angekommen zijn, vraagt Bobo alle dingen, die mama op haar boodschappenlijstje heeft gezet. „Ik doe alle kleine dingen in de mand en de grote boodschappen draag ik zelf,” zegt Bobo tegen Krabbel. „Goed zo, Bobo,” zegt de groenteman lachend. Wat is Bobo toch een slim konijn, hè?



3. Als ze even later bij de groenteman weggaan, draagt Krabbel de mand met boodschappen. En... hee, waar is Bobo gebleven? O, ja! Ik zie hem al. Hij loopt achter een hele grote stapel pakjes. „Laten we maar de kortste weg naar huis nemen,” zegt Krabbel. Daar gaan ze dan, ze lopen keurig achter elkaar naar huis.



4. Weet je nog dat ik je net verteld heb, dat Krabbel zo graag met haar mand zwaait. Krabbel is helemaal vergeten dat de mand vol boodschappen zit en rustig begint ze hem heen en weer te zwaaien. Blikjes, doosjes, pakjes, ja alles valt eruit! Maar de enige die het niet ziet, is Bobo! Die heeft zijn handen vol!



Tante Pieta-Secuur

Oom Slokop

Tante Deur-Dicht

Lees-Voor



vrolijke familie



5. Als ze bijna thuis zijn, kijkt Bobo ineens achterom. „Krabbel, wat heb je nu gedaan? Alle pakjes zijn uit de mand gevallen!” Krabbel heeft een heel spoor achtergelaten. „Je lijkt Klein Duimpje wel! Die liet kruimeltjes brood vallen.”



6. En wie gaat er naar Bobo's mama? Juist, tante Pieta-Secuur! „Wat een rommel is het op het voetpad,” zegt ze, terwijl ze alle pakjes oprapt.



7. „Dat kan niet,” zegt tante Pieta-Secuur. „Wat een rommel, wat zullen de mensen wel zeggen. Ik wil dat alles er altijd keurig uit ziet!” Ja, zo is tante Pieta-Secuur nu eenmaal. Zie je haar lopen?



8. Intussen zijn Krabbel en Bobo thuisgekomen. „Hier zijn alle grote boodschappen, mama,” zegt Bobo, terwijl hij alles aan mama Konijn geeft. „Ja,” zegt Krabbel, „maar dan moeten we nu de kleine pakjes nog ophalen, die ik verloren heb!” Dan roept Bobo: „Kijk eens! Daar komt tante Pieta-Secuur aan met onze kleine pakjes!”



9. „Ja, dit vond ik op het voetpad in het bos,” zegt tante Pieta-Secuur. „Dank u wel, tante,” zegt Bobo lachend. „Ik was ze verloren, tante,” zegt Krabbel zachtjes. „Dan is het maar goed dat ik ze meegenomen heb,” zegt tante. Ze zijn allemaal blij dat tante gekomen is!

simmie het olifantje met de lange slurf



1. Rongrong is aan het oefenen voor de pannekoekenwedstrijd. Zie je hoe hard hij loopt? „Mag ik ook eens?” vraagt Simmie.



2. „Natuurlijk,” zegt Rongrong. Simmie pakt de koekepan op en rent heel hard weg! „Goed zo, goed zo!” roept Rongrong.



3. Zie je wat er nu gebeurt? PATSS! De pannekoek vliegt in het gezicht van Simmie. Maar die blijft doorlopen.



4. „Stop!” roept Rongrong angstig. Die malle Simmie blijft doorlopen met de koekepan recht voor zich uit. Hij loopt regelrecht naar de boom. En dan... Pang! Meteen zit Simmie op de grond!



5. „Tjeempie, hoe moet ik nu meedoen aan de pannekoekenwedstrijd,” zegt Rongrong. De koekepan is kapot. Simmie zegt niets. Hij is nog helemaal duizelig. De pannekoek zit nog op zijn hoofd!



6. „Daar weet ik wel wat op,” zegt Simmie even later. Zie je wat hij doet? Ja, hij draait zijn lange slurf helemaal in het rond en zo heeft hij dan toch nog een koekepan, al is het dan geen echte!

„Oei,” zegt Rongrong, „wat slim van je, Simmie!” Daar gaan ze. Rongrong is op Simmies rug gaan zitten. Zie je dat Simmie bijna wint? „Harder, harder!” roept Rongrong. Samen hebben ze veel plezier! Zullen Simmie en Rongrong volgende week weer met pannekoeken lopen?

JOUW LIEVELINGSDIER

Dit lieve jonge hertje kijkt heel erg verbaasd naar de twee kleine vogeltjes. Zie je dat het ene vogeltje eten brengt naar het kleintje? Weet jij hoe je zo'n jong hertje noemt? Een reekalfje. Wist je dat? Vraag maar eens aan je mama, of je een keer naar de kinderboerderij mag. Daar kun je een heleboel van deze kleine hertjes zien.





OOM STUNTEL

GAAT VAREN



1. Op een zonnige dag zegt oom Stuntel tegen Heintje: „Laten we vandaag in een punter gaan varen!” „Kunt u dat dan?” vraagt Heintje. „Natuurlijk,” zegt oom Stuntel. Maar eigenlijk heeft hij het nog nooit gedaan! Als je in een punter vaart, dan moet je gaan staan en met een stok de boot vooruit duwen!



2. Het lijkt erg makkelijk, maar dat is het niet. Oom Stuntel zegt dat niet tegen Heintje. Hij heeft het nog nooit gedaan. „Ach,” zegt die malle oom, „het is net zo makkelijk als van een fiets vallen!” „Nu, dat wil ik eerst weleens zien!” zegt Heintje lachend. Zie je hoe het gaat?



3. Langzaam gaan ze vooruit. Oom Stuntel zet de stok in de modder en wil hem eruit halen, maar dan gebeurt er iets! De bodem van het riviertje is zo zacht, dat de stok erin blijft zitten. Oom Stuntel trekt en trekt, maar er gebeurt niets! De boot gaat langzaam verder. Zie je Heintje lachen?



4. „Heeeeelp!” roept oom Stuntel. Daar zit hij dan midden in de sloot. Net als een aapje op een stokje! Wat moet Heintje lachen. „Ik kom u redden, hoor, oom Stuntel!” roept Heintje. Langzaam peddelt hij naar oom Stuntel toe. Wat is oom Stuntel een bangerd. „Schiet nu op, Hein!” roept hij.



5. Heintje is bijna bij oom Stuntel, als er iets ergs gebeurt. Kraak! Met een plons komt die malle oom in het water terecht. „Bahhhh!” roept hij. Dat helpt niets meer, want de stok is gebroken. „Het is maar goed, dat u kunt zwemmen,” zegt Heintje. Flap kijkt ook over de rand van de boot toe.



6. Ja, het is zeker goed dat oom Stuntel kan zwemmen, maar het hoeft alleen niet. Het riviertje is zo ondiep, dat oom Stuntel er makkelijk kan lopen. Wat voelt oom Stuntel zich dom! Hij strompelt door het water naar Heintje toe. „Ik ga nooit meer varen, Hein!” zegt oom Stuntel mopperend.



7. „Als u dan niet wil varen, dan weet ik wel iets anders,” zegt Heintje. „U mag de boot naar de kant trekken.” „Bah,” zegt oom Stuntel, „daar ben ik helemaal niet op gekleed.” Zie je oom Stuntel?



8. Daar heeft oom Stuntel wel gelijk in, want als hij uit het water komt, zijn zijn broekspijpen helemaal gekrompen. Zie je oom Stuntel verbaasd naar zijn broek kijken?



9. Als ze op weg naar huis zijn, komen Heintje en oom Stuntel allemaal schooljongens met korte broeken aan tegen. „U gaat toch niet weer naar school, hè oom?” vraagt Heintje lachend. Heintje is oom Stuntel wel aan het plagen, vind je niet?

DE BOLLEBAASJES ZIJN WEER BEZIG!

De Bollebaasjes zijn heerlijk een dagje naar het strand. Ze hebben veel plezier. Dat zie je zeker wel! Zie je dat Bollebaasje met het fototoestel? Ik denk dat er niet veel van de foto te-

rechtkomt, want zie je die grote golf? Drie Bollebaasjes willen met een paraplu gaan zeilen, maar het lukt niet zo erg. Kijk maar, een valt er al uit! Zie je opa en oma ook heerlijk in het zonnetje zitten?





vier kleine duikelaartjes!



Eén van deze vier duikelaartjes is een beetje anders. Weet jij welke?



Egeltjes zijn dol op melk. Ga met je vinger langs het lijntje en kijk hoe ze bij het kommetje melk kunnen komen.



Weet jij wat voor vogel dit is? Goed zo, het is een papegaai. Kleur de papegaai net zoals die op het plaatje er-naast.

en nu maar fijn kleuren!



1. Weet jij wat voor kleur de streep heeft, die boven de tekening loopt? Goed zo! Rood. Kleur nu alle witte stukken rood.



2. En weet je wat voor kleur deze streep heeft? Ja, groen. Kleur hier ook alle witte stukken groen.

Uitslag 6

Bobo tekenloets

Zij wonnen een doos kleurpolloden:

St. Annakleuterschool, Valkenswaard met: Sjonny Jansen, Valkenswaard, Brigitte Rijkers, Valkenswaard, Hermientje Staals, Valkenswaard, Jacq. v. d. Putte, Valkenswaard, Jacq. Hendriks, Valkenswaard.

Feith Sophia, 24 Brouchaud met: Cheyrou Clara, 24 Brochaud. Faye Philippe, 24 Brouchaud. Perrier Christian, 24 Brouchaud. Marchive Nathalie, 24 Brouchaud. Meignan Francine, 24 Brouchaud.

Berien, Zwartsluis met: Rienke, Zwartsluis. Ingrid, Zwartsluis. Erra, Zwartsluis, Marijke, Zwartsluis. Jeroen, Zwartsluis.

Andre Poortvliet, Nisse met: Gerda Arrebout, Kwadendamme. Anja Vermeulen, Kwadendamme. Adrie Franse, Kwadendamme. Erna Raas, Kwadendamme. Cobi Vermue, Kwadendamme.

Peter Koemans, Clinge met: Silvia de Geest, Clinge. Marc van Barn, Clinge. I. van Canteren, Clinge. Marco Willaert, Clinge. Sally Lanssen, Clinge.

Jan Willem Vogelaar, 's Gravenpolder met: Manella Zwartepoorte, 's Gravenpolder. Ingrid van Oorschot, 's Gravenpolder. Peter van Dijk, 's Gravenpolder. Annet Reijne, 's Heer Abtskerke. Eline van der Net, 's Gravenpolder.

Kees Koning, Broek op Langedijk met: Martin Grootjes, Broek op Langedijk. Arjan Hoogland, Broek op Langedijk. Klaas de Jager, Broek op Langedijk. Sjonnie Sijsverda, Broek op Langedijk. Arja Dudok, Broek op Langedijk.

Martijn van Nes, Amstelveen, met: Brent de Waal, Amsterdam. Marieke Eysma, Amstelveen. Danny Keizer, Amstelveen. Reny de Meijere, Amstelveen. Jaspers Kamps, Amstelveen.

Egbert Moné, Woldendorp met: Willeke Buiten, Woldendorp. Janette Schenkel, Woldendorp. Ria Everts, Woldendorp. Gea Frikken, Woldendorp. Hilda Vos, Woldendorp.

Kornelis Fluks, Harkstede met: Dikkie Wayer, Harkstede. Grethe van der West, Francien Tamminga, Harkstede. Edward Hulshof, Harkstede. Bertje Fledderman, Harkstede.

Folkurin Kloezen, Groningen met: Harm Jan Weitering, Groningen. Yolanda Kaayman, Groningen. Annet Weggemans, Groningen. Casper de Groot, Groningen. Ingrid Gessel, Groningen.

Karin Homan, Groningen met: Monique Steenmeijer, Groningen. Anita de Waard, Groningen. Klaas Alles, Groningen. Inge Drent, Groningen. Hiljette Graaf, Groningen.

Marijke van der Bilt, Monvalle, met: Monique Ooms, Monvalle. Marco Ooms, Monvalle. Yvonne van der Bilt, Monvalle. Jessica Ooms, Monvalle. Babette van der Bilt, Monvalle.

Wim, Weiteveen, met: Wim Epping, Weiteveen. Klaas Niers, Weiteveen. Harrie Meijer, Weiteveen. Alie Streur, Weiteveen. Grietje Streuer, Weiteveen.



de wensput

Elsje is heel erg blij, want ze gaat met haar papa en mama en haar broertje Chris op vakantie naar het strand. Ze logeren in een boerderijtje. Als ze er eenmaal zijn, vindt Els het toch niet zo leuk als ze had gedacht. Chris gaat de hele tijd zwemmen en vissen, want dat vindt hij leuk. Elsje voelt zich een beetje alleen. Meneer de Bruin, die daar ook woont, ziet dat Elsje zich een beetje verveelt, en hij vraagt

wat er is.

„Ik kan met niemand spelen,” zucht Elsje.

„Weet je wat,” zegt meneer de Bruin, „je moet een wens doen in de wensput.”



Elsje heeft de waterput wel gezien, maar ze heeft nooit geweten, dat dat een wensput is. „Je moet je drie keer ronddraaien, een wens doen en dan de steen in de put gooien,” zegt meneer de Bruin tegen Elsje. Dat doet Elsje natuurlijk! „Ik hoop dat ik een vriendinnetje krijg om mee te spelen,” zegt Elsje. Ze gooit de steen in de put. Als Elsje thuiskomt, vertelt ze het hele verhaal aan Chris. „Poeh!” zegt Chris. „Ik geloof er niets van, want zo iets komt toch nooit uit.” Eigenlijk gelooft Elsje het ook niet helemaal, maar dat zegt ze natuurlijk niet tegen Chris.



Ze wacht rustig af wat er gaat gebeuren. De volgende middag, als ze juist gegeten hebben, komt er een grote auto aanrijden. Er stappen wat mensen uit. „Ha, dat zijn de nieuwe mensen, die hier ook op vakantie komen,” zegt de boerin. „Hun dochtertje Willeke is er ook bij.” Willeke is net zo oud als Elsje. Even later zijn het dikke vriendinnen en spelen ze met elkaar. Meneer de Bruin wist het natuurlijk al lang en daarom heeft hij Elsje ook een wens laten doen.

Hij wist toch dat het uit zou komen. Even later loopt Elsje naar hem toe en zegt: „De wens is uitgekomen, ik heb nu een vriendinnetje.” Meneer de Bruin begint te lachen en zegt: „Ik heb het je toch gezegd, als je iets wenst, komt het altijd uit.” Dan loopt hij snel weg, want hij moet een beetje lachen. Hij wil niet laten merken dat hij het al lang wist. Elsje gaat vlug terug naar Willeke. Samen hebben ze de hele vakantie nog erg veel plezier.





GA JIE MIEE NAAR



1. Wanda en Pukkie willen veren halen voor een jurk van de Sprookjeskoningin om op haar verjaardag te geven. Als ze op het pauweneiland aankomen, zien ze geen pauwen, alleen maar een Arabier, die meneer Arab heet. „De pauwen wonen helemaal daar,” zegt hij, terwijl hij een heel andere kant aanwijst.



2. Jaffi, het zoontje van Arab, haalt twee hele grote vogels. „Wat zijn dat voor vogels?” vraagt Pukkie. „Dat zijn struisvogels en daar kun je op rijden,” zegt Jaffi. „Dat hoop ik maar,” zegt Wanda. „Het is wel een eindje rijden, voor jullie bij de pauwen zijn,” zegt Arab. „Dat geeft niet,” zegt Pukkie.



3. Pip en Pop, de twee struisvogels, gaan even zitten en Jaffi helpt Pukkie en Wanda op hun rug. „Jullie moeten helemaal de woestijn door, het duurt ongeveer twee uur,” zegt Arab. „Dan zien jullie de pauwenelfjes en jongetjes vanzelf,” lacht Jaffi. Daar gaan ze dan. „Daaag, tot ziens,” roept Wanda nog.

4. „Help, wat eng,” roept Pukkie, als de struisvogels gaan staan. „Ja, wat zitten we ineens hoog,” lacht Wanda. Als de struisvogels opeens heel hard gaan lopen, vinden Pukkie en Wanda het toch wel leuk. „Dit is weer eens wat anders dan vliegen,” zegt Pukkie lachend. „En het gaat net zo vlug,” zegt Wanda.

SPROOKKJESLAND?



5. Eindelijk zijn ze dan bij de pauwen. „Ik zie de elfjes al staan,” zegt Wanda. „Ja, ik ook,” zegt Pukkie. Zie je de elfjes al staan wachten? Kijk maar eens goed naar het plaatje!



6. „Hallo, Pukkie, hallo, Wanda,” roepen ze. Ze zijn blij dat Wanda en Pukkie er weer eens zijn. Wanda vertelt dat ze gekomen zijn om veren te halen voor een jurk voor de Sprookjeskoningin.

Intussen maakt Pukkie een praatje met de pauwenjongetjes. „Willen jullie Pip en Pop wat te drinken geven? Ze zullen wel dorst hebben.” „Natuurlijk,” zeggen de jongetjes. Ze nemen Pip en Pop mee.



7. „Lopen jullie maar met mij mee, want er is een plaats waar de pauwen al hun veren neerleggen.” „Ik zie al een pauw!” roept Pukkie lachend. „Ja, straks zul je er nog meer zien,” zegt het elfje.



8. Ze komen op een grote binnenplaats. „Ohhh! Wat is het hier prachtig!” roept Wanda uit. Ze kijkt haar ogen uit naar al de mooie pauwen, die daar trots met hun mooie veren rondlopen. Zie je ze?

„Kijk,” zegt het elfje. „Je mag de veren die hier liggen oprapen. Als je genoeg hebt, mag je ze in de zak doen.” „Dank je,” zegt Wanda. „Je zult er heel wat nodig hebben,” zegt het elfje.



Jimmy de cowboy



1. Wat is Jimmy nu aan het doen? Ja, hij laat Snuffel de hond een bot zien. Mmmm! denkt Snuffel, dat is lekker! Dat wil ik wel hebben. „Nee,” zegt Jimmy, „je krijgt het niet!” Dat is ook niet erg aardig, denkt Snuffel. Zie je hem kijken?



2. „Jij moet proberen dit bot op te sporen,” zegt Jimmy. „Ik ga dit bot ergens verstoppen, maar wel heel ver weg, hoor. Dan moet jij het opsporen.” Meteen rent Jimmy weg. Snuffel begrijpt er niet veel van. Hij wacht maar af.



3. Daar komt Jimmy al weer aan. „Zo, ik maak je nu los en dan moet jij het bot opsporen,” zegt Jimmy nog een keer. Snuffel begrijpt het opeens. Hij ruikt even met zijn snuit in de lucht en meteen zet hij het op een lopen!!!



4. Eerst loopt Snuffel goed, maar dan slaat hij een heel andere weg in. „Je loopt niet goed!” roept Jimmy. Snuffel ruikt zeker iets heel lekkers, want hij rent maar door. „Daar heb ik het bot niet verstopst,” zegt Jimmy.



5. „Kom terug, Snuffel!” roept hij. Maar Snuffel is weg. Als Jimmy Snuffel eindelijk ziet, kan hij zijn ogen niet geloven. Want daar zit Tom de cowboy en hij bakt worstjes! Tja, en die vindt Snuffel natuurlijk veel en veel lekkerder!



6. „Hallo, Jimmy,” lacht Tom. „Wil je een worstje, Snuffel vindt ze lekker.” Jimmy vertelt wat Snuffel eigenlijk moest zoeken. Hij is toch wel blij dat hij de worstjes heeft gevonden. Nu kan hij er zelf ook van eten!